



Het Cordaid Omzien naar Elkaar Fonds

Al ruim een eeuw zet Cordaid zich in voor de meest kwetsbare mensen, ver weg en dichtbij. In de meest gevaarlijke en arme gebieden ter wereld biedt Cordaid noodhulp en werkt samen met lokale kerken en andere partners aan gezondheidszorg en scholing, werkgelegenheid en vredesopbouw. Ook in Nederland helpt Cordaid mensen die in armoede en sociaal isolement leven om uit het dal te klimmen.

Cordaid toen

De eerste oorsprong van Cordaid gaat terug naar 1914 met de oprichting van het Rooms Katholiek Huisvestingscomité. Het comité hield zich bezig met de opvang van Europeanen die naar Nederland gevlucht waren voor de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Ruim een decennium later werd Memisa opgericht om wereldwijd gezondheidszorg te bieden.

Een andere belangrijke basis onder het huidige Cordaid werd gelegd in 1938. Pater Henri de Greve richtte de Bond zonder Naam op met als doel 'naastenliefde te betrachten onder alle maatschappelijke gezindten'. In de jaren dertig zette Cordaid zich in voor de slachtoffers van de Grote Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus verder naar Afrika, Azië en Latijns Amerika. Dat leidde tot een nieuwe vorm van solidariteit tussen landen op een terrein waarin Cordaid voorop liep: ontwikkelingssamenwerking.

Cordaid nu

Vanaf 2000 gingen Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem en Vastenactie verder onder de naam Cordaid. In 2005 voegde Bond zonder Naam zich ook bij Cordaid. En sinds januari 2021 hebben Cordaid en ICCO hun krachten gebundeld in één organisatie. De nieuwe organisatie onder de naam van Cordaid richt zich op gezondheidszorg, onderwijs, noodhulp, veiligheid en werk en inkomen, maar nu ook op het terrein van landbouw: door kleine boeren te ondersteunen bij de verduurzaming van hun landbouw, banen te creëren en voedselzekerheid te vergroten.

Christelijke waarden

Voor het nieuwe Cordaid zijn vier christelijke waarden leidend in ons werk: menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, compassie en de zorg voor onze planeet. Wereldwijd leven 1,6 miljard mensen in zeer moeilijke omstandigheden. De gevolgen van armoede, conflicten en natuurrampen belemmeren hen de toegang tot de belangrijkste basisvoorzieningen. Cordaid pakt de oorzaken van deze problemen aan. Door te werken aan goed onderwijs, betere gezondheidszorg, voedselzekerheid, meer werkgelegenheid en noodhulp tijdens de grootste rampen, geeft Cordaid mensen een eerlijke kans. Zo kunnen zij uiteindelijk niet alleen zichzelf, maar ook hun gemeenschap vooruithelpen.

Cordaid in Nederland

Ook in Nederland helpt Cordaid mensen op weg naar een waardig bestaan. Armoede en sociale uitsluiting vormen een groeiend probleem in ons land. Cordaid helpt mensen de armoede blijvend te ontstijgen en biedt hen de kans (weer) deel te nemen aan de samenleving. In 2019 steunde Cordaid 23 sociale coöperaties, dat ten goede kwam aan 2500 mensen, waaronder migranten en voormalige vluchtelingen. In 2020 leefden ruim 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, een aantal dat door de pandemie en inflatie verder is toegenomen. Daarom is Cordaid het Omzien naar Elkaar Fonds gestart. Via dit fonds ondersteunt Cordaid lokale initiatieven, gericht op dak- en thuislozen, vluchtelingen en mensen die in sociaal isolement of met hoge schulden leven. Het zijn initiatieven door lokale organisaties dichtbij de doelgroep, een steuntje in

de rug voor mensen die vanuit eigen kracht werken maar tussen wal en schip zijn gevallen, en met onze steun sneller uit de problemen geraken.

Vanwege de onderlinge wisselwerking tussen ecologische en sociale problematiek heeft Cordaid in 2022 besloten het mandaat van het Omzien Naar Elkaar fonds te verbreden naar kleinschalige initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling en klimaatrechtvaardigheid in Nederland. In totaliteit ondersteunt Cordaid per jaar ongeveer 25 initiatieven met bijdragen tot € 15.000.



Steun voor (Oekraïense) vluchtelingen

Op 24 februari viel Rusland opnieuw Oekraïne binnen, en begon een verschrikkelijke oorlog die nog lang niet beëindigd lijkt. Miljoenen mensen zijn al op de vlucht in eigen land of over de grens. Grote en kleine initiatieven helpen mensen met de eerste noden: gericht op de bevolking in Oekraïne zelf, ontheemden in eigen land en mensen die naar de omliggende landen vluchten, en ook naar Nederland. Cordaid helpt via het Caritas netwerk in onder meer Oekraïne en Polen met basisbehoeften als schoon drinkwater, voedsel, medicijnen, onderdak. Inmiddels zijn er ook al meer dan 70.000 Oekraïners in Nederlandse gemeenten geregistreerd, en hoe langer de oorlog duurt, hoe groter het aantal vluchtelingen. Zij hebben hulp nodig van overheid en particulieren. Veel parochies en andere (kerkelijke) organisaties willen daarbij een handje helpen. Sinds april 2022 biedt Cordaid deze organisaties en parochies een financiële ondersteuning vanuit het Omzien naar Elkaar Fonds. Met bijdragen tussen €2.500 en €5.000 kan Cordaid veel kleine initiatieven steunen, die ten goede komen aan Oekraïense en andere vluchtelingen in ons land.

Meer informatie

[Samen in actie voor Oekraïners in Nederland - | Cordaid](#)

[Aanvraagformulier voor uw project - Cordaid](#)

[Het Omzien naar Elkaar Fonds - Cordaid](#)

[Cordaid ondersteunt Oekraïne-initiatieven van parochies | KRO-NCRV](#)

[Cordaid: Omzien naar elkaar fonds: steun voor vluchtelingen | Katholiek.nl](#)

Email: omziennaarelkaar@cordaid.org